

Thjona (Eljona) Måns Dotter föddes 5 september 1849
i Hagestad (Heidegården)

Moder: Ulla Ericsson, född 1 december 1828,
avlidet 6 juli 1901.

Feder: Måns Olsson, född 30 juli 1818,
avlidet 9 maj 1891,

rusthållare, ställde häst och soldat till "Kronans"
förfogande.

Thjona lärde sig läsa, hjälpligt räkna och
skriva sitt namn. - Hon hade en bror, Ola,
och, vad jag vet, en syster, Sylow.

Barnen hölls i "Henas lukt och förmaning".
De båda flickorna fick hela dagarna arbeta
vid vävstolar och sybågar och tillverkade
många vackra ting.

1874 gifte Thjona sig med Nils Nilsson,
född 29 april 1845, efter ett par ombud
fält brudens och familjens medgivande, och
flyttade med en hel hel välfyllda "kistor"
till Stiby nr 18.

På försättsbladet till boken "Den fallna
Människans Solighets Ordning" har präntats:
"Den boken öfverlemnades till Eljona
Måns Dotter, den dag hon knöt sitt äkta-
skapsförbind, skänkes ut af sina föräldrar
i Hagestad den 27 maj år 1874."

328.137 - 328.147

Sonen Nils föddes den 7 april 1880.

- Tjina var ett "ordeligt" fruntimmer, som stödde och ställde och gav order. Hon var rättfärdig, tog hand om en faderlös pojke, som tidigare slitit ont hos de bondor som tog lägst ersättning av fattigrörden. Det berättas att hon en gång såg till att upphäva ett köpeavtal angående gården. Detta avtal hade kommit till stånd på kyrkogen i glada "vänners" lag. Makon hade varit så berusad att någon hållit hans hand vid undertecknandet.

Sparsam var hon, Tjina, måhända snål - på den tiden gällde själbruskäll. Man undroek att ge ut kortanter.

- 1909 flyttade Tjina med make till Ljansnäs samhälle, Skiby 74. Den 13 juli 1911 dog makon Nils "Nor Nilsson" som hon kallades, fick upplora sin ende söns insjuknande i "lungrot" och bortgång den 8 mars 1926.

- Tjina var ännu vid hög ålder sak i ryggen, smal och klädd i ett antal långa bejorlar, underbyxor ingick aldrig i munderingen. En stor rufvig yllestol var yttorplagg. Vid kyrkobesök bars svart "silkesjällett" som det silvervita, härd ådragna, smittbevade håret.

- 1929 fick Tjina "hjärnblödning" och sköttes i hemmet av sin brogna systerhustru, grannar och valitad sjuksyster. Den sjuka serverades vid ett tillfälle en tallrik betenyölsgröt men orkade inte äta. "Lä kom Ulla, yngsta

barndommet, få grötter, tyckte besökande grannar.

"Nj, sa Tjerna bestämt, de ska dela lika alla tre".

Son 18 mars stöt Tjerna sina ögon. Hon begravdes vid sin makes sida på Skiby kyrkogård.

- Tjerna häls dotter var min farmor.

Stockholm; oktober 2003.

Ingeborg Lindgren, född Nilsson